

Als ik de dingen niet meer weet
Als ik de namen niet meer ken
En wat ik weet meteen vergeet
Zodat ik onherkenbaar ben
Denk dan aan de weg door mij gegaan
Zo heb ik het niet voor niets gedaan

- Ciska Lentze -

† Paula Casteleyn

weduwe van
Adolf Van de Wynckel

Geboren te Hamme op 19 oktober 1925
en van ons heengegaan te Antwerpen
in ZNA Middelheim op 10 juni 2022.

De crematie heeft vooraf plaats
in het crematorium van Antwerpen.

De uitvaartplechtigheid van Paula zal plaatshebben
in intieme kring in de O.L.V. Heilig Hart-kerk te Borgerhout,
vervolgens zal haar urne door haar geliefden worden bewaard.

Dit melden u met diepe droefheid:

Herman D'Espallier en Linda Van de Wynckel
Paul Van de Wynckel en Jacky Peskens
Werner Van de Wynckel en Nancy Spoelders
Danny Van de Wynckel en Annelies Veltmans

haar kinderen

Pieter en Liesbeth
Cassy en Sven
Annelies en Timo
Nikita en Jesse
Maxim en Emmelien
Jens

haar kleinkinderen

Amber, Niels, Kaelan, Aeyko
Josefien, Victor en Remus
Ax'l en Aaron
Emma en Lisa

haar achterkleinkinderen

Delen ook mee in dit verdriet:
Haar neven en nichten
evenals de families Casteleyn, Fierens en Spee.

*Een bijzonder woord van dank aan het personeel van de afdeling
Rome/Madrid van het woonzorgcentrum Ruytenburg
voor de goede en liefdevolle zorgen.*

Rouwadres: Familie D'Espallier - Van de Wynckel
Ceurvorstlaan 4 - 2610 Wilrijk

U kan ook digitaal condoleren en bloemen bestellen via www.verbistc.be