



Je wandelt, weet ik, in een milder licht,
dat van je uitschijnt en je stappen richt,
een vrede tegemoet die wij niet kennen,
naar een gezegend eeuwig vergezicht.

A. van Wilderode

Vic Van Onckelen



Weduwnaar van Josee Dries

Vic werd geboren te Schelle op 26 december 1934 en ging onverwachts
van ons heen te Rumst in AZ Rivierenland op 19 januari 2024.

Hij was vokka van,
Walda Van Onckelen en Dirk Verhelst
Veerle Van Onckelen en Erik Robbroeckx

Hij was opa van,
Glenn
Shelbi
Katrijn en Jelle
Dries en Eva
Nousha en Stijn
en Laura

Hij was schoonbroer van,
Simonne Dries en Geert Veulemans

geen bloemen of kransen

De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.

Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen van Vic,
tijdens de christelijke uitvaartplechtigheid op
vrijdag 26 januari 2024 om 11 uur in de kerk Heilige Familie
gelegen in de Tolhuisstraat te Schelle.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de gemeentelijke begraafplaats van Schelle.

Een bijzonder woord van dank aan het voltallige personeel van WZC Zonnewende
evenals aan zijn huisarts Dr. Spans voor hun warme en liefdevolle zorgen.

U kan digitaal condoleren via www.verbistc.be