



*Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje.*

*En alle beetjes die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je.*

*Het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe.*

*Maar op 'n keer dan ben je aan  
je allerlaatste beetje toe.*

*- Toon Hermans -*

Voor al uw woorden,  
voor uw genegenheid,  
hartelijk dank.

---

Uitvaartverzorging Verbist C.  
03 887 82 18 | [www.verbistc.be](http://www.verbistc.be) | [info@verbistc.be](mailto:info@verbistc.be)

Dankbaar en vol liefde denken we aan

*Lucienne*  
*Van den Bossche*

weduwe van de heer Jozef Van Bael

° 17 februari 1933 - † 22 juli 2021

