



Dankbaar en vol liefde denken we aan

*Marie-Josepha "Joske"
Van den Eynde*

echtgenote van Joannes "Eduard" Berben

° 31 maart 1923 - † 4 oktober 2020

MOEDER



Het is een wonderbaar iets, een moeder:
Anderen mogen ons liefhebben,
Onze moeder alleen begrijpt ons,
Zij werkt voor ons,
Zorgt voor ons,
Bemint ons,
Vergeeft ons alles wat wij doen,
Zij bidt voor ons; en het
Eenige kwaad dat zij ons ooit doet,
Is te sterven en ons te verlaten.



Waardig afscheid nemen,
was je laatste wens.
Je kracht, volharding en moed,
maakte van jou,
een "pracht van een mens".

Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.

Uitvaartverzorging Verbist C.
03 887 82 18 | www.verbistc.be | info@verbistc.be

