



*Zij schreef een klein gedichtje
het had niet veel om handen
maar het had iets van een lichtje
dat in het donker brandde*



Dankbaar en vol liefde denken we aan...

Annie Peeters

Dank voor uw bliken van deelneming en steun.

° te Hemiksem op 30 januari 1944

† te Schelle op 26 mei 2021

