

Dankbaar en vol liefde denken we aan

Moniek Broekmans

Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.

° 30 juni 1940
† 18 februari 2026





Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden
Rust nu maar zacht hier boven
je hebt het verdiend
Voorbij de horizon,
vind jij rust, in het oneindige,
zonder zorgen.