



't Is goed in 't eigen hert te kijken  
Nog even voor het slapen gaan  
Of ik van dageraad tot avond  
Geen enkel hert heb zeer gedaan;

Of ik geen ogen heb doen schreien;  
Geen weemoed op een wezen lei;  
Of ik aan liefdeloze mensen  
Een wordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns herten,  
Dat ik één droefenis genas,  
Dat ik mijn armen heb gewonden  
Rondom één hoofd, dat eenzaam was.

Dan voel ik, op mijn jonge lippen,  
Die goedheid lijk een avond-zoen.  
't Is goed in 't eigen hert te kijken  
En zo z'n ogen toe te doen.

*Alice Nahon*



als dankbare herinnering aan

## **Frans Moreau**

echtgenoot van Celina Saelen (†)

geboren te Hoboken op 29 oktober 1925  
overleden te Lier op 1 augustus 2020

De familie dankt u voor uw troostende blikken  
van deelneming en steun.

Grijs-groene golven van bos na bos  
daarin zullen we verdwijnen.

Daaruit zullen we terugkeren,  
maar dat zullen wij niet meer zijn.

Wie dat zijn weet niemand.

*Rutger Kopland*

Vake, dank je wel voor alles.