



Als ik ooit doodga
begraaf me dan niet,
verstik me niet onder
een zware steen,
maar laat me de kans
om vrij te zijn
en te gaan
over de grenzen van de dood.
Mee met de wind als de witte vogels
en de groene natuur
die ik bewonderde tijdens mijn leven.

Als ik ooit doodga,
verstik me dan niet in je tranen
maar schep een herinnering
aan mijn lach,
niet op mijn graf,
maar in je eigen levenssfeer,
daar waar je gelukkig was.

Dankbaar en vol liefde denken we aan

Frans Gys

Wie je in
je hart bewaart,
raak je nooit
meer kwijt.



Echtgenoot van
Maria Van den Wyngaert

° 5 februari 1937

† 18 januari 2024

