



Waardig afscheid nemen was je laatste wens.
Je kracht, volharding en moed,
maakte van jou een "pracht van een mens".

Paul Van den Bossche

Echtgenoot van Marianne Faryluk

Paul werd geboren te Reet op 12 april 1952
en ging van ons heen te Antwerpen
in het ZNA Middelheim op 10 december 2021.

De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.

De kerkelijke uitvaartplechtigheid van Paul,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatshebben
op **dinsdag 21 december 2021 om 11 uur in de St.-Petrus
en Pauluskerk**, gelegen op het Kerkplein te Schelle.

Aansluitend zal de bijzetting doorgaan in de
urneveldconcessie op de begraafplaats van Schelle.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet
aan Paul in het rouwcentrum C. Verbist,
gelegen op de Provinciale Steenweg 34 te Schelle,
op donderdag 16 december 2021 van 18 tot 19.30 uur.

*U wordt vriendelijk uitgenodigd de herdenkings-eucharistieviering bij
te wonen in voornoemde kerk op zondag 9 januari 2022 om 9.30 uur.*

Dit melden u diep bedroefd:

Marianne Faryluk

zijn echtgenote

Erwin en Sofie Van den Bossche - Van den berg
Wout en Lieze

Jeroen en Dora Van den Bossche - Kosteszyn
Naythan, Jordan, Angelina (†) en Dylan

zijn kinderen en kleinkinderen

Leona en Gustaaf (†) Verlinden - Van den Bossche

zijn moeder

Lucia en Paul Van den Bossche - Verschooren
en Karin

Luc en Vera Van den Bossche - Goris

Joris en Senne

Lisa en Fré

en Stella

*zijn zus, schoonbroer, broer,
schoonzus, neven en nichten*

Paula en Teodor (†) Struyf - Faryluk

zijn schoonmoeder

De families Van den Bossche, Faryluk, Verlinden en Struyf.

Een warm woord van dank aan de dokters en het
verplegend personeel van ZNA Stuivenberg en Middelheim
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.

U kan digitaal condoleren en bloemen bestellen
via www.verbistc.be