

Voor al uw woorden,  
voor uw genegenheid,  
hartelijk dank.



Dankbaar en vol liefde denken we aan

mevrouw

*Liliane De Clercq*

Weduwe van Robert De Coussemaecker

Geboren te Mariekerke op 28 juli 1937

en zachtjes van ons heengegaan in

WZC Marie Booschap te Niel op 30 april 2026.

Ga nooit weg zonder te groeten,  
ga nooit weg zonder zoen.  
Als je het noodlot zult ontmoeten,  
kun je het nooit meer doen.  
Ga nooit weg zonder te praten,  
dat doet een hart zo'n pijn.  
Wat je 's morgens hebt verlaten,  
kan er 's avonds niet meer zijn...

- Toon Hermans -