

Dank u voor uw medeleven en steun.



Geen verdriet
geen traan
laat enkel mooie
herinneringen bestaan.

Vriend!!

Drink er ene van mij, ik trakteer.
Spreek met anderen af,
en kom samen aan de toog
bij Monique of in't Volkshuis

Herinner mij zoals vroeger,
met een geestig verhaal,
een goei mop, en een lach,
of... met een vloek (ook dat mag)
De drank staat koud... Schol!!

Toinneke