



Lieve echtgenoot, vader, bompapa en peter

Na een leven ten dienste van vrouw, kinderen en kleinkinderen, die voor jou de wereld betekenden, is nu een tijd van welverdiende, eeuwige rust aangebroken.

Woorden schieten ons tekort  
om uit te drukken hoe zeer we je gaan missen.

Van je steeds helpende handen tot je levendige verhalen en grapjes. De verhalen over je leiderschap bij de Chiro in de naoorlogse periode, de muziekkapel, over Berchem en de Gevaert zullen steeds in onze oren blijven echoën. De kleinkinderen, die je zo graag op bezoek zag komen, zullen de grapjes die je steeds met hen uithaalde missen.

Lieve bompapa,  
Je hebt je rijstap zeker verdiend. We zullen trachten dit ook waardig te zijn zodat we ooit, met z'n allen, terug samen onze verhalen kunnen delen.

Voor al uw woorden,  
voor uw genegenheid,  
hartelijk dank.

*Dankbare en liefdevolle herinneringen aan*

# Hendrik Blom

*Echtgenoot van mevrouw  
Victoire Van den Brande*

° 6 november 1933 - † 31 maart 2021.

