

Als tranen een trap konden bouwen en mijn verdriet een brug,
dan klom ik hoog genoeg waar je bent en bracht ik je mee terug.

de heer

Freddy 'Fred' Debeer

echtgenoot van mevrouw Gusta Luyts

Freddy werd geboren te Brugge op 11 december 1943 en ging totaal onverwacht van ons heen te Niel in het WZC Maria Boodschap op 4 november 2019.

Dit melden u met diepe verslagenheid:

Gusta Luyts

zijn echtgenote

Johan en Ann Van Dyck - Debeer

Tomas en Katia Debeer - Van Baelen

Bart en Kelly Debeer - Dekeyser

zijn kinderen

Nick en Michelle Hannes - Van Dyck

Céline

Vincent Van Dyck

Aaron Debeer

Rilke Debeer

Renzo Debeer

Rebecca Debeer

zijn kleinkinderen en achterkleindochtertje

Zijn broer, zus, neef en nicht.

De crematie vindt vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.

De burgerlijke uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op **dinsdag 12 november 2019 om 11.30 uur in aula Chrysant** van het crematorium te Antwerpen (Wilrijk), hoek Jules Moretuslei en Legerstraat.

Samenkomst in de wachtkamer van aula Chrysant vanaf 11.15 uur.

Nadien wordt de urne van Freddy door zijn echtgenote in bewaring genomen.

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van WZC Maria Boodschap en aan zijn huisarts, Dr. L. Berghmans voor hun toegewijde en liefdevolle zorg.

Bloemen noch kransen. Een vrijblijvende gift op rekening van 'De Vlaamse Parkinson Liga' (BE68 0014 7822 5234) wordt geapprecieerd.

U kan digitaal condoleren via www.verbistc.be

