

Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.

Dankbaar en vol liefde denken we aan

Lisette Loeckx

Weduwe van **Louis Vos**

° 29 augustus 1937

† 8 maart 2025





Als een bloem zo is het leven
‘t begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is ‘t geheim van ’t leven