



Als ik ooit doodga begraaf me dan niet,
verstik me niet onder een zware steen.
Laat me de kans om vrij te zijn,
te gaan over de grenzen van de dood,
mee met de wind, mee met de vogels,
die ik bewonderde en liefhad tijdens mijn leven.

Marcel De Jonghe

- Gesterkt door de ziekenzalving -

Echtgenoot van
Philomena De Deckers

Geboren te Bornem op 1 september 1949
en omringd door zijn geliefde familie
zachtjes ingeslapen thuis te Schelle
op 5 juni 2021.

De crematie zal vooraf plaats hebben
in het crematorium van Antwerpen.

De kerkelijke uitvaartplechtigheid van Marcel,
zal omwille van de coronamaatregelen doorgaan
in intieme familiekring in de St. Petrus en Pauluskerk te Schelle.

Aansluitend zal de urne van Marcel
door zijn geliefden worden bewaard.

- Bloemen, noch kransen -



Dit melden u met diepe droefheid:
Philomena De Deckers

zijn echtgenote

Wendy en Arnaud De Jonghe - Coppens
Dimi en Liesbeth De Jonghe - Rypens

zijn kinderen

Aube Coppens
Audric Coppens
Fenne De Jonghe

zijn kleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

*Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Marcel
in het rouwcentrum C. Verbist, Provinciale Steenweg 34 te Schelle
op donderdag 10 juni 2021 van 19 tot 20 uur.*

*Een bijzonder woord van dank aan zijn huisarts Dr. Chris Otte
en de thuisverpleging voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.*

U kan digitaal condoleren via www.verbistc.be