



Als ik ooit doodga,  
verstik me dan niet in je tranen  
maar schep een herinnering  
aan mijn lach,  
niet op mijn graf,  
maar in je eigen levenssfeer,  
daar waar je gelukkig was.



Dankbaar en vol liefde denken we aan

# Maria Van den Wyngaert

Weduwe van  
Frans Gys

° 27 augustus 1939

† 22 februari 2026