

Je wandelt, weet ik, in een milder licht,  
dat van je uitschijnt en je stappen richt,  
een vrede tegemoet die wij niet kennen,  
naar een gezegend eeuwig vergezicht.

A. van Wilderode

Josee Dries



- Rustend onderwijzeres -

## Echtgenote van Vic Van Onckelen

Josee werd geboren te Schelle op 7 oktober 1929 en ging zachtjes  
van ons heen te Aartselaar in WZC Zonnewende op 22 oktober 2021.

Zij was echtgenote van,  
Vic Van Onckelen

Zij was moeke van,  
Walda Van Onckelen en Dirk Verhelst  
Veerle Van Onckelen en Erik Robbroeckx

Zij was oma van,  
Glenn en Shelbi  
Katrijn en Jelle  
Dries en Eva  
Nousha en Stijn

Zij was zus en schoonzus van,  
Simonne Dries en Geert Veulemans

*Bloemen noch kransen.* Indien u toch bloemen wil schenken,  
graag een enkele witte roos meebrengen,  
die we dan zullen samenbrengen tot één groot boeket ter ere van Josee.

De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.

Samen met de families Dries en Van Onckelen, neven, nichten en vele vrienden  
nodigen wij u uit om samen met ons afscheid te nemen van Josee,  
tijdens de kerkelijke uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd.  
Die zal plaatshebben op **vrijdag 29 oktober 2021 om 10 uur in de kerk Heilige Familie**  
gelegen in de Tolhuisstraat te Schelle.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de gemeentelijke begraafplaats van Schelle.

Een bijzonder woord van dank aan het voltallige personeel van WZC Zonnewende  
evenals aan haar huisarts Dr. Spans voor hun warme en liefdevolle zorgen.

U kan digitaal condoleren via [www.verbistc.be](http://www.verbistc.be)