

Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.

Dankbaar denken we aan

Els Rens

Weduwe van
Jo Dekeuster

° 3 oktober 1939

† 12 maart 2026





Langzaam ben je van ons weggeleden,
elke dag een beetje meer.

Telkens werd je weer iets ontnomen,
de mama van vroeger was er niet meer.

Wij zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden wij je niet.

Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.