

Liefdevol aandenken aan

# *Pieter De Bruyn*

Echtgenoot van Erna Schouteet

Voor al uw woorden,  
voor uw genegenheid,  
hartelijk dank.

° 8 april 1936

† 14 april 2022

---

Uitvaartverzorging Verbist C.  
03 887 82 18 | [www.verbistc.be](http://www.verbistc.be) | [info@verbistc.be](mailto:info@verbistc.be)

buromac





't Is goed in 't eigen hart te kijken nog  
even voor het slapen gaan.

Of ik van dageraad tot avond geen  
enkel hart heb zeer gedaan.

Of ik geen ogen heb doen schreien,  
geen weemoed op een wezen legde.

Of ik aan liefdeloze mensen geen  
woordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns harten,  
dat ik een droefenis genas,  
dat ik mijn armen heb gewonden  
om een hoofd dat eenzaam was...

Dan voel ik op mijn jonge lippen  
die goedheid van een avondzoen.

't Is goed in 't eigen hart te kijken en zo  
zijn ogen toe te doen.