

*Nu het rumoer rondom jou is verstomd,
nu voel ik dat er een diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.*

*En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.*

*Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.*

*Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.*

*Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.*



*Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.*

*Je bidt dat God haar zal sparen,
omdat je van haar houdt.*

*Maar als de jaren knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud*

*Bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.*



*Wij zitten neer, tranen stromen,
alle gedachten zijn verwoord,
alle woorden zijn gesproken.
Het is tijd.*

We hebben afscheid moeten nemen van onze moeder...

Emmy (Emerentia) Vereycken

Weduwe van Paul Van Rompaey

Geboren te Hemiksem op 15 september 1933
en van ons heengegaan te Hemiksem
in WZC Hoghe Cluyse op 18 mei 2024.

- geen bloemen of kransen -

De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.

De uitvaartplechtigheid van Emmy,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal plaatshebben op **donderdag 23 mei 2024 om 11 uur**
op de begraafplaats van Hemiksem gelegen in de Kerkstraat.

Aansluitend volgt de asverspreiding aldaar.

*Een warm woord van dank aan haar huisarts Dr. D'Hanis
en het personeel van WZC Hoghe Cluyse
voor de liefdevolle en toegewijde zorgen.*

Emmy blijft voor altijd...

moeder van...

Marc en Rita Van Rompaey - Steyaert

bomma Emmy van...

Glenn en Yolanda Mantels - Van Heurck

Eline en Liam



*Dank dat u er was en bent in tijden van geluk,
maar zeker nu in tijden van verdriet.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden
maar zoveel betrokkenheid verzacht het gemis
en vergroot de moed om verder te gaan.*

U kan online condoleren via www.verbistc.be