



Dankbare en liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Nicole Moens

Weduwe van de heer

Oscar Van Wichelen

° 6 augustus 1944 - † 29 augustus 2021



Zwijgzaam, stil en zonder vragen wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam... moegestreden uit ons midden weggeleden
en na een dappere maar ongelijke strijd, uit je lijden nu bevrijd.

Huil niet om mij, mijn lijden is ten einde.
Voor mij geen zorgen meer, geen angst en nooit meer pijn.

Ik voel het nog steeds in mijn palm.
De laatste drukken van jouw hand.
Daarin lag al die liefde die je altijd hebt gegeven.
Heel trots zijn wij,
zo een mama, bomma en een bobo te hebben gehad.
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.

