

Dankbaar en vol liefde
denken we aan...



Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.

Josephine Van Hoof
“*Joske*”

weduwe van Lucien Van Hoyweghen

Joske werd geboren te Hoboken op 6 oktober 1934
en ging zachtjes van ons heen te Hemiksem
in het WZC Hoghe Cluyse op 23 februari 2020.



*Ga nooit heen zonder te groeten
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten
kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo'n pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.*

