

*Als we je naam in het zand hadden geschreven,  
hadden de golven hem na korte tijd uitgewist.*

*Als we je naam in een boom hadden gegrift,  
was de schors met de tijd vergaan.*

*Als we je naam in marmer hadden gekapt,  
was de steen na veel tijd gebroken.*

*Maar we hebben je naam in ons hart geborgen,  
en daar wordt hij voor de eeuwigheid goed bewaard.*

Dank voor uw medeleven en steun.





Dankbaar en vol liefde denken we aan

*Joannes "Eduard" Berben*

Weduwnaar van

Marie-Josepha "Joske" Van den Eynde

° 24 oktober 1927

† 27 februari 2025

