



Als ik ooit doodga begraaf me dan niet,
verstik me niet onder een zware steen.
Laat me de kans om vrij te zijn,
te gaan over de grenzen van de dood,
mee met de wind, mee met de vogels,
die ik bewonderde en liefhad tijdens mijn leven.

De Heer
Martin De Belder

Weduwnaar van Mariette Claes

Martin werd geboren te Hemiksem op 2 juni 1930 en is onverwachts van ons heengegaan te Hoboken in ZNA Hoge Beuken op 19 augustus 2020.

- Letterschilder in hart en nieren -

Dit melden u met diepe droefheid:

Paul De Belder
Marcel en (†) Alfreda De Belder - Ceulemans *zijn kinderen*

Kevin en Tessa De Belder - Verbraeken
en Sterre *zijn kleinkinderen en achterkleindochter*

Lucien De Belder
Alois De Belder *zijn broers*

Zijn neven en nichten.

De crematie zal vooraf plaatshebben in het crematorium van Antwerpen.

De burgerlijke uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op **vrijdag 28 augustus 2020 om 11 uur op de begraafplaats van Hemiksem**, gelegen in de Kerkstraat, aansluitend vindt aldaar de asverspreiding plaats.

Samenkomst op de begraafplaats om 10.45 uur.

Online condoleren: www.verbistc.be