

Als tranen een trap konden bouwen en mijn verdriet een brug,
dan klom ik hoog genoeg waar je bent en bracht ik je mee terug.

Julien Mahieu

Weduwnaar van Adeline Wils

Geboren te Antwerpen op 17 februari 1932
en zachtjes van ons heengegaan
thuis te Schelle op 26 mei 2020.

Dit melden u met diepe droefheid:

Gilbert en Christel Van Acoleyen - Mahieu

zijn dochter en schoonzoon

Kevin en Saskia Van Acoleyen - Celis
Febe en Lena

zijn kleinkinderen en achterkleindochtertjes

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.

De uitvaartplechtigheid van Julien zal door de corona-maatregelen
plaatshebben in intieme kring van maximum 30 personen.
Deze zal doorgaan op **dinsdag 2 juni 2020 in aula Aster van het crematorium**,
gelegen op de Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Aansluitend zal de asurne van Julien samen met die van zijn geliefde Adeline
worden bijgezet in de urneveldconcessie op de begraafplaats van Schelle.

Samenkomst in de wachtzaal van aula Aster vanaf 11.45 uur.

*Een bijzonder woord van dank aan de thuisverpleging
van het Wit-Gele Kruis en aan zijn huisarts,
Dr. Johnny Smets voor hun warme en liefdevolle zorgen.*

We zullen je nooit vergeten

U kan ook digitaal condoleren via www.verbistc.be