



Dankbaar denken we aan

*Marie-Louise Mortier*

Weduwe van Marc Nagels

Geboren te Niel op 24 - 09 - 1944  
en onverwachts van ons heengegaan  
te Malle op 15 - 05 - 2023.

Voor al uw woorden,  
voor uw genegenheid,  
hartelijk dank.



Wanneer ik morgen doodga,  
vertel dan aan de bomen  
hoeveel ik van je hield.  
Vertel het aan de wind,  
die in de bomen klimt  
of uit de takken valt,  
hoeveel ik van je hield.  
Vertel het aan een kind  
dat jong genoeg is om het te begrijpen.  
Vertel het aan een dier,  
misschien alleen door het aan te kijken.  
Vertel het aan de huizen van steen,  
vertel het aan de stad  
hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens,  
ze zouden je niet geloven.  
Ze zouden niet willen geloven  
dat een mens een mens zo liefhad  
als ik jou.

*Hans Andreus*