

Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.

Dankbaar en vol liefde denken we aan

Joanna Vervliet

Weduwe van Marcel Maes

° 6 april 1932

† 30 augustus 2023



Mama,

Moeke,

In stille en zachte eenvoud was,
en blijf je een voorbeeld voor ons.

Met toewijding, zorg en onverwoestbare liefde
stond je altijd voor ons klaar.

Moge jouw optimisme, jouw veerkracht en jeugdige levensfilosofie
ons verder blijven inspireren.

We zijn je dankbaar,
je was een fantastische mama, een fantastisch moeke.

Kinderen en kleinkinderen danken u
voor de troostende blikken van deelneming,