

Bedankt voor al uw blijken
van deelneming en steun.
Bedankt aan iedereen die
er altijd voor Katia is geweest.



Voor altijd in ons hart....

Katia Duwignau

Echtgenote van Patrick Marstboom

Geboren te Antwerpen op 16 februari 1961
en zachtjes ingeslapen in het UZA te Edegem op 11 juli 2023.

Nooit de moed verliezen
Kun je niet vliegen, loop
Kun je niet lopen, ga
Kun je niet gaan, kruip

Maar blijf nooit stille staan
Nooit dalen, immer opgaan
Kun je niet lachen, glimlach
Kun je niet glimlachen, wees toch blij
Kun je niet blij zijn, wees tevreden

Maar nooit de moed opgeven
En immer voorwaarts streven
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon