

Ik draag je met me mee
Je bent er... en ook niet
Zo onbereikbaar... zo dichtbij
Zingt jouw naam in mij.

Dankbaar en vol liefde denken we aan

mevrouw

† Josée Rombouts

gesterkt door Gods zalvende liefde

weduwe van de heer
Frans Lories

Geboren te Antwerpen op 3 september 1923
en onverwacht van ons heengegaan te Brasschaat
in WZC Buitenhof op 22 augustus 2019.

Een laatste groet aan haar kan gebracht worden
in het rouwcentrum C. Verbist, Provinciale Steenweg 34
te Schelle op woensdag 28 augustus 2019 van 19 uur tot 20 uur.

De kerkelijke eucharistieviering,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **vrijdag 30 augustus 2019 om 10.30 uur**
in de Sint Petrus-en Pauluskerk, Hamerstraat 7-9 te Schelle.

Samenkomst in voornoemde kerk
met gelegenheid tot groeten vanaf 10.15 uur.

Aansluitend aan de eucharistieviering volgt de crematie.

De urne wordt op een later tijdstip begraven in het urneveld
op de begraafplaats Silsburg te Borgerhout
in intieme familiekring.

*De herdenkingsviering vindt plaats in
voornoemde kerk op zondag 8 september 2019 om 10.30 uur.*

Mama en schoonmama van

Viviane Lories en Paul Boudiny
Marina Lories en Philippe D'Aes
Inge Lories en Peter Miechielssens

Bomma en bonneke van

Debbie Boudiny
Kim Boudiny en Wannes Heirman
Lias en Liz

Dimitri Vandeput
Jorben
Elise Vandeput en Dave Janssens
Helena, Leander en Victor
Jens D'Aes

Birgit Miechielssens en Sidney Ottelohé
Yannis Miechielssens

Delen ook in dit verdriet:

Haar neven en nichten
Kinderen en kleinkinderen van Philippe D'Aes
De families Rombouts, Lories en Laureyssens

*Een bijzonder woord van dank aan de directie en het voltallige personeel
van WZC Buitenhof voor hun warme en liefdevolle zorgen.*

Rouwadres:
Familie Josée Rombouts
p/a Uitvaartverzorging Verbist C.
Provinciale Steenweg 34, 2627 Schelle

U kan digitaal condoleren
via www.verbistc.be