



Dankbaar en vol liefde denken we aan

Matthias Claes

Geboren te Reet op 19 december 1996
en veel te vroeg van ons heengegaan
thuis te Wilrijk op 9 april 2021.

Ga nooit weg zonder te groeten,

ga nooit weg zonder zoen.

Als je het noodlot zult ontmoeten,

kun je het nooit meer doen.

Ga nooit weg zonder te praten,

dat doet een hart zo'n pijn.

Wat je 's morgens hebt verlaten,

kan er 's avonds niet meer zijn...

- Toon Hermans -

Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.

