

Liefdevol aandenken aan

# *Judith Muyshondt*

Weduwe van Alfons Weemaes

° 24 augustus 1930  
† 10 november 2020

Voor al uw woorden,  
voor uw genegenheid,  
hartelijk dank.





*Als ik ooit doodga  
begraaf me dan niet  
verstik me niet onder een zware steen.*

*Laat me de kans om vrij te zijn  
en te gaan over de grenzen van de dood  
mee met de wind en met de vogels  
die ik bewonderde tijdens mijn leven.*

*Als ik ooit doodga  
verstik me dan niet in tranen  
maar schep een herinnering aan mij  
niet op mijn graf  
maar in je eigen levenssfeer,  
daar waar je gelukkig bent.*