

# Tekstjes voor rouwprentjes 1 t.e.m. 100

Gelieve niets te noteren of aan te duiden in dit bundeltje a.u.b.

De tekstjes vindt u ook  
op onze website: [www.verbistc.be](http://www.verbistc.be)



## Teksten vader / moeder / grootouders

1

Lieve vader/moeder,  
je was een goede vader/mama  
en een lieve bompa/bomma.  
Nooit was iets te veel om ons te helpen.  
Je hebt ons gelukkig gemaakt,  
ook al stond je er alleen voor.  
Dank U!

---

2

We vinden zo moeilijk de woorden  
om uit te drukken wat in ons leeft aan  
liefde, wanhoop, dankbaarheid en verdriet.  
In vele goede dingen heb jij ons  
laten delen. Daarom voelen we ons  
nu zo klein en machteloos.  
Rust in vrede moeder/vader.  
Wij vergeten je nooit.

---

3

Ik wou nog van alles aan je vragen  
ik wou nog van alles van je weten  
mama/papa, waar ben je nou?

De één zegt: "jongen alles went"  
de ander zegt dat je in de hemel bent  
ik weet het niet, maar in ieder geval  
weet ik dat ik je nooit vergeten zal

Mama/papa, waar ben je nou?  
Mama/papa, ik hou van jou.

---

4

Hij was een eenvoudig en hardwerkend  
mens. Voor zijn vrouw,  
kinderen en kleinkinderen een  
liefdevolle man, vader en grootvader.  
Dienstvaardig voor zijn vrienden en bekenden.  
Ondanks zijn ziekte, had hij een  
onuitputtelijke wilskracht en was hij  
een man met een jeugdige levensfilosofie.  
Rust in vrede mijn lieve man,  
vader en grootvader.  
Wij vergeten je niet.

---

5

Liefste moeke/vake en moemoe/vava,  
je aanwezigheid gaf ons telkens  
een blij en zacht gevoel.  
Je was nooit uit onze gedachten,  
veilig droegen we je overal mee,  
diep in ons hart.  
Nu we elkaar verlaten, voel ik de pijn  
van heel ver weg van jou te zijn.  
Rust zacht.

---

6

In stille eenvoud was zij een voorbeeld  
van toewijding als echtgenote en moeder.  
Met zorg en offervaardigheid heeft zij zich  
onverpoosd ingezet voor haar gezin met  
de schone betrachting allen van wie zij  
oprecht hield, gelukkig te helpen maken.

---

7

De moeders gaan maar sterven niet...  
Zolang men moeders kinderen ziet  
zolang zal moeder leven.

---

8

Moeder,

in de volle zomer van het leven  
zijt gij op zo trieste wijze  
uit ons midden verdwenen.  
Wij begrijpen het nog niet goed  
en vinden ook nauwelijks woorden  
om ons verdriet te uiten.

Voortaan kijkt gij over onze schouder mee  
bij onze dagelijkse bezigheden.  
Geef ons een duwtje in de goede  
richting, als we misschien  
wat doelloos staan te trappelen.

---

9

Een enkel woord, een klein gebaar,  
houdt je op de been.  
Je voelt je een moment niet meer zo alleen.  
Je weet dat je verder moet.  
**Papa/Mama** heeft er voor gestreden,  
maar het gevoel van zekerheid,  
het lijkt zo lang geleden.

---

10

**Bompa/bomma**, we zijn nog klein maar  
we hopen steeds uw leven te mogen navolgen,  
met uw goed humeur en uw brede glimlach.

---

11

De kaars leek bijna eindeloos  
maar is nu stil gedoofd  
Een leven lang zorgzaam geweest  
gegeven en geloofd  
Een hand die zwaaide  
als we gingen  
en nog vele mooie dingen  
zijn herinneringen aan ons mam  
die voor altijd van ons afscheid nam

---

12

Moeder zijn is alles geven  
zorgen, lijden, liefde en leven.  
Moeder zijn is alles derven  
alles... en tevreden sterven.

---

Nooit was iets teveel  
 u bezat zoveel liefde  
 en wij kregen allemaal ons deel  
 Er valt nu een groot gat  
 op de plaats waar eens  
 onze dierbare moeder en oma zat  
 U blijft altijd in onze harten voortbestaan  
 ook al is het heel erg moeilijk  
 zonder u verder te gaan

---

Afscheidsgedichten door dichters

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,  
 het water gaat er anders dan voorheen.  
 De stroom van een rivier hou je niet tegen,  
 het water vindt er steeds een weg omheen.

Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen,  
 neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.  
 Om hem dan glad en rond gesleten,  
 te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,  
 nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.  
 Ik leverde bewijs van mijn bestaan.  
 Omdat, door het verleggen van die ene steen,  
 de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.  
 Bram Vermeulen

---

15

Ga nooit weg zonder te groeten,  
ga nooit weg zonder zoen.  
Als je het noodlot zult ontmoeten,  
kun je het nooit meer doen.  
Ga nooit weg zonder te praten,  
dat doet een hart zo'n pijn.  
Wat je 's morgens hebt verlaten,  
kan er 's avonds niet meer zijn...

- Toon Hermans -

---

16

Bomen komen uit de grond  
en uit hun stam de twijgen  
en iedereen vindt het heel gewoon  
dat zij weer bladeren krijgen  
we zien ze vallen op de grond  
en dan opnieuw weer groeien  
zo heeft de aarde ons geleerd  
dat al wat sterft zal bloeien

- Toon Hermans -

---

17

Je leven lang  
heb je gestreden.  
Je hebt je hoofd  
zacht neergelegd  
en je ogen gesloten.  
Je hebt de rust gevonden  
waar je jarenlang  
naar zocht.

- Ugo Verbeke -

---

18

Afscheid nemen doet zo'n pijn  
Afscheid nemen doet zo'n zeer  
Om je blikken zonder woorden  
Om je warmte van weleer  
Om je ogen  
Om je handen  
Om je glimlach keer op keer  
Om de dagen  
Om de uren  
Om eergisteren nog zeer teer  
Om dit alles en nog veel meer  
is vandaag nog slechts teer zeer  
M. Hugaert

---

19

Als de horizon, zover je kunt kijken, donker  
blijft zonder een teken van licht.  
Als je hart vol verdriet en misschien vol bitterheid zit.  
Als schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde en geluk verdwenen is.  
Zoek dan toch zorgvuldig in je herinnering  
Vergeet de mooie dagen niet!  
Ik vraag 't je, de mooie dagen.  
Phil Bosmans

---

20

Ieder mens die sterft  
is een museum dat brandt.  
P. van Ostayen

---

21

Einde...

Hij was allang zichzelf niet meer  
hij kon het niet meer aan.  
We hoopten, zittend rond zijn bed  
dat hij maar dood zou gaan.  
En na zijn laatste zucht was het  
of hij zichzelf hervond  
alsof hij op de drempel  
van een ander leven stond.  
Ik ben even blijven staan  
en voelde iets van wonder  
door de stille kamer gaan.

Toon Hermans

---

22

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje.  
En alle beetjejes die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe.  
Maar op 'n keer dan ben je aan  
je allerlaatste beetje toe.

- Toon Hermans -

---

23

Waarom zijn er zoveel vragen  
Waarom is er zoveel pijn  
Waarom zijn er zoveel dingen  
Die niet te begrijpen zijn

Ria Schut-Diks

---



24

Als...

Als ik de dingen niet meer weet  
Als ik de namen niet meer ken  
En wat ik weet meteen vergeet  
Zodat ik onherkenbaar ben  
Denk dan aan de weg door mij gegaan  
Zo heb ik het niet voor niets gedaan  
- Ciska Lentze -

---

25

Denk aan mij terug  
maar niet in de dagen van pijn en verdriet  
Denk aan mij terug in de stralende zon  
hoe ik was toen ik alles nog kon  
Ria Schut-Diks

---

26

Als het rouwrumoer rondom jou is verstomd,  
de stoet voorbij is, schuifelende voeten,  
dan voel ik dat er een diepe stilte komt  
en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten.  
En telkens weer zal ik je tegenkomen,  
we zeggen veel te gauw, het is voorbij.  
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,  
niet wie je was, en ook niet wat je zei.  
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,  
we zullen samen door het stille landschap gaan.  
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,  
raak je mijn hart nog duidelijker aan.  
Toon Hermans

---

Als ik de bomen zie  
 gemaakt van hetzelfde leven  
 maat dan met stam en tak en twijgen  
 als ik de bomen zie  
 dan luister 'k altijd even  
 naar hun fantastische zwijgen  
 ik heb de storm zien komen  
 hij sloeg ze half kapot  
 verstild zag ik ze dromen  
 of dansen, zomerzot  
 ik zag hun angstig beven  
 in donker en in licht  
 en zie mijn eigen leven  
 in hun verweerd gezicht

- Toon Hermans -

---

Ik heb gehuild, gelachen en gevochten  
 Ik lag in warme bermen en in gladde bochten  
 Ik hief het glas, het viel in duizend scherven  
 Ik wist de grijze hemel  
 Toch weer blauw te verven  
 Ban blijven pogen  
 Al verbranden al mijn schepen  
 Ik heb gebaald, gefaald  
 En heb hem vaak geknepen  
 Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten  
 Maar als ik ga dan zeg ik Dank U  
 Ik heb genoten

- Toon Hermans -

---

'k heb voor de dood al meer dan eens  
 een lief gedicht geschreven  
 ik neem hem wel eens op m'n schoot  
 hij hoort zo bij het leven  
 ik weet hoe bang ik was als kind  
 wat heb ik 'm geknepen  
 hij was m'n vijand, nu mijn vriend  
 nu heb ik hem begrepen  
 hij heeft mij zijn geheim verteld  
 en zo ben ik m'n angst ontgroeid  
 voor mij is hij een open veld  
 waar hemelhoog het voorjaar bloeit.

- Toon Hermans

---

Alles is heimwee  
 wolken en water  
 alles is heimwee  
 naar vroeger - naar later  
 vroeger is over  
 later - een ster  
 gisteren is oud  
 en morgen nog ver.

- Toon Hermans -

---

Vandaag is de dag,  
 hij komt maar één keer,  
 morgen dan is het  
 vandaag al niet meer.  
 Niet zeuren, geniet van het leven,  
 het mag, maar doe het vandaag,  
 want vandaag is de dag.

- Toon Hermans -

---

32

Verder van de wereld weg  
elke dag een beetje  
dichter naar de hemel toe  
Elke dag een treetje

- Toon Hermans -

---

Andere gedichten

33

Men moet niet wenen om wat niet meer is  
maar gelukkig zijn om wat is geweest

---

34

Ik kan helaas geen afscheid nemen,  
ik kan helaas niet bij je zijn.  
Maar ik denk aan jou en voel de pijn.  
Pijn die een leven lang zal duren,  
het had ook anders kunnen zijn...

---

35

Waar mensen mensen zijn  
die elkaar verstaan  
Waar liefde liefde is  
daarheen wil ik gaan  
Waar het eeuwig vrede is  
waar de zon schijnt  
Waar een nieuwe wereld is  
die niet meer verdwijnt

---

36

Uit het oog,  
Maar NOOIT uit ons hart.

---

37

Voor jou ging het sterven niet ineens  
Je hebt er moedig voor gestreden  
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld  
Ook niet wat je hebt geleden

---

38

We weten het niet, we zullen het nooit begrijpen  
Waarom een mensenleven wordt bekort  
Waarom de ene bloem tot vrucht mag rijpen  
De ander reeds in de knop verdort

---

39

Soms is er zoveel wat we voelen  
maar zo weinig wat we kunnen zeggen...

---

40

Treur niet over mijn dood  
maar verblijd je over mijn leven

---

41

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed  
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.  
De lege plek, het doet zo'n pijn  
maar in gedachten zal je altijd bij ons zijn.

---

42

Telkens als men denkt  
't gaat niet meer  
Schijnt er een lichtstraal  
keer op keer  
Die de kracht en de moed geven  
om verder te leven

---

43

We staan niet altijd stil  
bij het woord "samen"  
Maar het is een groot gemis  
als "samen" uit je leven is

---

44

Elk afscheid is de geboorte  
van een herinnering...

---

45

Zwaar werden de dagen  
en lang duurde de nacht  
Hoe moeilijk is het vechten  
bij het ontbreken van de kracht  
Maar ondanks je verlies  
van de strijd om het leven  
Heb je ons een heel stuk geluk  
en ontzettend veel liefde gegeven

---

46

Er is niets dat moeilijker is  
dan de dingen te wensen en  
te aanvaarden zoals ze zijn.  
Wij vragen allemaal "waarom"?  
Het antwoord verstilt  
daar er geen antwoord is.

---

47

Na een levenslange strijd,  
eindelijk innerlijke rust.  
Voorgoed uit het oog,  
maar eeuwig in ons hart.

---

48

Ik kwam een glimlach tegen,  
die had iets van een lied.  
en even dacht ik, mensen zijn  
alleen... en toch ook niet.

---

49

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat  
maar ook de sporen die je achterlaat

---

50

Je was een rots in de branding  
en koerste recht door zee.  
Je trotseerde storm en golven  
alleen... je had de wind niet mee.

---

51

Mijn liefde blijft aanwezig  
zal niet worden uitgeblust  
Maar er is geen hand meer in de mijne  
geen mond meer die mij kust  
Geen lach meer in de verte  
geen streling door mijn haar  
Niet meer samen zitten  
en kijken naar elkaar  
Onwerkelijk is nog het gemis  
maar ik moet nu leven  
met hoe eenzaam, eenzaam is

---

52

Als een bloem zo is het leven  
't begin is teer en klein  
De een die bloeit uitbundig  
de ander geurt heel fijn  
Sommige bloemen blijven lang  
weer anderen blijven even  
Vraag niet bij welke bloem je hoort  
dat is 't geheim van 't leven

---

53

De leegte zonder jou  
is met geen pen te beschrijven  
De leegte zonder jou  
zal altijd bij ons blijven  
Maar veel fijne herinneringen  
verzachten onze smart  
Voorgoed uit ons midden  
maar altijd in ons hart

---



54

Als het leven je ontglipt  
en de dood is zo dichtbij  
dan verdwijnt de woede  
en voel je je vrij  
De strijd is gestreden  
je hebt je best gedaan  
de pijn zou verdwijnen  
je wist dat je moest gaan

---

55

Achter je ligt een leven van werken en plicht  
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht  
Flink was jij je hele leven  
moedig ben je tot het einde gebleven  
Flink wil je nu dat wij zullen zijn  
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn

---

56

Moegespoeld tegen de rotsen van het leven  
Zoekt haar/zijn ziel de tijdloosheid en rust bij U.

---

57

De laatste dagen van het einde  
dan wordt de grote wereld klein,  
is plotseling alles onbeduidend  
tot het laatste beetje pijn.  
Wat wij zo belangrijk vinden  
verliest zijn glans, verliest zijn zin.  
Maar achter die gesloten ogen  
glanst een hemelsgroot begin.

---

58

De kaars leek bijna eindeloos  
maar is nu stil gedoofd  
Een leven lang zorgzaam geweest  
gegeven en geloofd  
Een hand die zwaaide  
als we gingen  
en nog vele mooie dingen  
zijn herinneringen aan ons mam  
die voor altijd van ons afscheid nam

---

59

Afscheid nemen is met dankbare handen  
meedragen al wat herinnering waard is.

---

60

Al hield je nog zoveel van het leven,  
je had het niet in eigen hand.  
Ongevraagd moest je het verlaten  
en wij staan machteloos aan de kant.

---

61

Ik wil nog even...  
Ik wil de dag van morgen nog even laten wachten.  
Ik wil nog even luisteren naar jouw stilte.  
Ik wil nog even vasthouden wat is geweest,  
denken aan vroeger, weten dat jij niet weg bent,  
dat jij niet ophoudt,  
dat jij hier blijft en onmogelijk verdwijnen kan.  
Dat jij nu vrede hebt, dat jij nu vrij bent,  
zonder pijn en zonder zorgen.  
Ik weet dat morgen niet zal zijn  
zoals ik 't vroeger had bedacht,  
dat ik je zo ontzettend veel zal missen.  
Maar ik zeg dank voor alles wat je voor ons was,  
gek dat ik dat nu gemakkelijker zeg dan ooit tevoren.  
Ik mis je... en daarom  
wil ik de dag van morgen nog even laten wachten.

---

62

Als tranen een trap konden bouwen  
en mijn verdriet een brug,  
dan klom ik hoog genoeg waar je bent  
en bracht ik je mee terug.

---

63

De kern van alle dingen is stil en eindeloos.  
Ons lied is kort en broos.

---

64

Laat me niet gaan tot aan het raam  
zonder je hand,  
maar leid me  
vooraleer de avond  
aan de hemel valt.

---

65

Waar mensen mensen zijn  
die elkaar verstaan  
Waar liefde liefde is  
daarheen wil ik gaan  
Waar het eeuwig vrede is  
waar de zon schijnt  
Waar een nieuwe wereld is  
die niet meer verdwijnt

---

66

Voor jou ging het sterven niet ineens  
Je hebt er moedig voor gestreden  
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld  
Ook niet wat je hebt geleden

---

67

Soms is er zoveel wat we voelen  
maar zo weinig wat we kunnen zeggen...

---

68

Telkens als men denkt  
't gaat niet meer  
Schijnt er een lichtstraal  
keer op keer  
Die de kracht en de moed geven  
om verder te leven

---

69

We staan niet altijd stil  
bij het woord "samen"  
Maar het is een groot gemis  
als "samen" uit je leven is

---

70

Dankbaar zijn we om de herinnering  
al doet het afscheid pijn.  
een waardevol geschenk  
dat jij voor ons hebt mogen zijn.  
Dankbaar zijn we om al het mooie  
dat je ons hebt gegeven.  
Zodat jij eeuwig,  
in ons blijft verder leven.

---

71

ik zie je in de zon.  
Als ben je niet meer zichtbaar,  
ik speur je warmtebron.  
Steeds voel ik jou nabijheid,  
steeds ben je om me heen.  
Door wat we samen hadden  
voel ik me niet alleen.

---

72

Soms tik je tegen mijn raam,  
Een andere keer vlieg je een stukje met me mee.  
Dan kletsen we wat en zijn we beiden tevree.  
Niet omdat je hier niet meer bent  
Maar vooral omdat je mij zo goed kent.  
Onze gesprekken zijn niet meer fysiek  
Maar onze band is en blijft uniek.

---

73

Kijk je stiekem mee?  
Of moet je ook nog wennen,  
net als ik aan het idee?  
Waar ben je nu daarboven  
en zie je ons nu hier?  
Moet je lachen, tranen in je ogen,  
van verdriet of van plezier?  
Waar ben je nu daarboven,  
ken jij ook het missen van?  
En weet je ook dat in je hart  
je niemand vergeten kan?

---

74

De dag brak aan  
dat je van ons weg moest gaan.  
Verloren, verdrietig vervolgen wij ons pad,  
Hadden wij toch maar wat meer tijd samen gehad.  
Afscheid nemen doet zo'n pijn,  
maar we zijn blij dat je bij ons hebt mogen zijn.

---

75

Het verlies was er al voor het einde,  
het verdriet voordat het afscheid kwam.  
Toen die onzekere verwarring,  
Bezit van jouw gedachten nam.  
Maar als we je bezochten elke keer,  
dan was er steeds die glimlach weer.  
We voelden mee met jouw stil verdriet,  
nu rouwen wij maar treuren niet.

---

76

Zachtjes, heel zachtjes  
Ben je van ons weggeleden.  
Stilletjes, heel stilletjes  
Heb je jouw strijd gestreden.  
Dag na dag  
heb je afscheid van ons genomen  
Meer en meer leefde je in vreemde dromen  
Nu zijn die dromen voorbij  
Wees niet bevreesd.  
Je bent nu vrij!

---

Als ik je naam in het zand had geschreven,  
 hadden de golven hem na korte tijd uitgewist.  
 Als ik je naam in een boom had gegrift,  
 was de schors met de tijd vergaan.  
 Als ik je naam in marmer had gekapt,  
 was de steen na veel tijd gebroken.  
 Maar ik heb je naam in mijn hart geborgen,  
 en daar wordt hij voor de eeuwigheid goed bewaard.

---

In jouw ogen speelde 't licht,  
 van duizend zonnestralen.  
 nu aan het einde van je plicht  
 is men je komen halen.  
 Ik zag op jouw allerliefste gezicht,  
 omkranst door grijze haren.  
 Zozeer de stempel in je gezicht,  
 van al die harde jaren.  
 Nu zijt ge stilletjes heengegaan,  
 ver weg van alle zorgen.  
 Jouw liefde blijft voor ons bestaan,  
 diep in ons hart geborgen.

---

in de zomer blaas ik door je haren,  
 dan zorg ik voor verkoeling.  
 meestal blaas ik zacht  
 soms harder dan mijn bedoeling.  
 Af en toe werk ik wel eens tegen,  
 Maar heel vaak met je mee,  
 Dan blaas ik je in de rug  
 Zodat je lopen kan voor 2.  
 En zo ben ik er altijd,  
 Ook al zie je me niet,  
 Dan blaas ik je tranen droog,  
 wanneer je huilt van verdriet.

---

Bedenken dat het eigenlijk goed is,  
 Betekent niet dat ik je minder hard mis.  
 Is er een leeftijd waarop staat,  
 Nu doet het geen pijn meer als iemand gaat?  
 Zat het je niet mee en zei je: ik ben hier klaar,  
 Dan ging alles plots weer goed en bleek niets minder waar.  
 Een heel lang en gezond leven lijkt ons allen fijn,  
 Maar eens dan komt de dag en dan lijkt lang plots veel te kort te zijn.

---

Is dit iets wat ik echt beleef  
 Is dit een droom die geen reden heeft  
 Als ik ontwaak is dit weer voorbij  
 Dan sta jij weer bij mij  
 Ik zie je waar ik kijk  
 Voor eeuwig zij aan zij  
 Ook al is verdriet ongrijpbaar  
 Je ziel leeft voort in mij...

---

En plots komt daar de allerlaatste trein,  
 altijd veel vroeger dan hij had moeten zijn.  
 Toch weet iedereen dat hij zal komen,  
 wagons gevuld met je verleden en je dromen.  
 Heel je leven, achter beslagen ramen,  
 herinneringen aan het geluk en de tranen.  
 En dan stap je van het donkere perron,  
 op je allerlaatste trein op weg naar de zon.

---



83

Op de oever  
Van het leven  
Kan alleen de liefde  
Met haar zachte troost  
Ons hart verwarmen  
- Kris Gelaude -

---

84

Ik kan je niet meer zien  
Achter die wolk van tijd  
En toch,  
Als ik mijn ogen sluit  
Dan ben je daar  
In duizend beelden  
En geluiden  
- Kris Gelaude -

---

85

Onthoud dat ik dicht bij je ben  
Ook als het straks donker wordt  
Onthoud dat ik dicht bij je ben  
Nu, straks en voor altijd  
Onthoud dat ik dicht bij je ben  
Ik laat je niet alleen  
Onthoud dat ik dicht bij je ben  
Ik ga nergens heen

---

86

Terwijl ergens heel dichtbij  
Iemand nog eenmaal de ochtend ziet  
Baart een ander  
Danst een ander  
Gaaf het leven door

Maar toch ook niet

---

87

Hang slingers aan de wolken  
Eet taartjes in het gras  
Vier de zon  
En vang de regen  
Met blote voeten  
Zonder jas

Zoek iets moois in alle dagen  
Want er zit goud in elke dag  
Ontdek geluk in klein maar fijn  
En omarm het met een lach

---

88

Ik laat je los  
Ik neem je mee  
In mij blijf je bestaan  
Je zit in al mijn lachen  
Bent bij elke traan

In mijn hart neem ik je mee  
Vandaag  
En alle dagen  
De pijn van jou hier bij me missen  
Zal ik met alle liefde dragen  
Ik laat je los  
Ik neem je mee  
Maak je geen zorgen om mijn tranen  
Ik red het wel  
Ik ben oké

---

Dank je wel voor wie je was  
Voor wat je deed  
En wat je liet  
Dank je wel voor wat je zei  
Of, wanneer dat beter was,  
Juist niet

Dank je wel voor jou  
Voor wat je gaf aan mij  
Want één ding weet ik zeker:  
Mijn leven was fijn  
Met jou dichtbij

---

Als de wereld slaapt  
En ik alleen de stilte hoor  
Komt het keihard bij me binnen  
Dringt het oorverdovend door

Ik mis je zo  
Het doet zo'n pijn  
Je had hier  
Bij mij  
Moeten zijn

In de stilte  
Huilt mijn hart  
Zonder jou  
Is de nacht zo zwart

---

91

We hebben zoveel  
Mooie herinneringen  
Aan momenten groot en klein

Die zorgen voor een lach  
Naast verdriet en pijn

En weet je  
Dat mooie stralende sterretje  
Daarboven dat ben jij

Ver weg maar tegelijkertijd  
Nog steeds heel erg dichtbij

---

92

Mijn liefde voor jou  
Reikt oneindig ver  
En schijnt helderder  
Dan de meest heldere ster

---

93

De stilte overvalt ons  
De stilte is veel te luid  
Zachtjes stromen de tranen  
Maar van binnen schreeuwen we het uit

Een leven verloren  
Een leven dat had moeten zijn  
En ons leven dat nu verder moet  
Voor altijd met liefde voor jou

---

94

Er was altijd:  
Zoveel liefde  
Zoveel gezelligheid  
Zoveel gelach  
Alles wat we nu nog hebben is  
zoveel...stilte  
Dag lieve...(naam)

---

95

Waar je ook bent, ik zou het niet weten.  
Niet in tijd of afstand te meten.  
Ik heb je bij me, diep in mij,  
daarom ben je zo dichtbij.

---

96

Sterven is verhuizen  
Van de buitenwereld  
naar het hart van de mensen  
die van je houden  
- Manu Keirse -

---

97

Voor ons ben je niet verdwenen  
maar heb je een eigen plaats.  
In ons hart, in de sterren en de maan,  
we missen je...

---

98

Wanneer je verdrietig bent  
kijk dan opnieuw in je hart  
en zie dat je huilt  
om wat je vreugde schonk.  
- Kahlil Gibran -

---

99

"Wat doen we als ons hart zeer doet?"  
Vroeg de jongen

"dan wikkelen we het in vriendschap,  
gedeelde tranen en tijd  
totdat het weer vrolijk en vol hoop  
wakker wordt"

100

Je zou graag het geheim van de dood willen weten  
Maar hoe zul je het vinden als je er niet naar zoekt in het hart van het leven?  
De uil, die met zijn nachtogen blind is voor de dag,  
Kan het mysterie van het licht niet ontsluiten  
Als je werkelijk de geest van de dood wilt aanschouwen  
Open dan je hart wijd voor het lichaam van het leven  
Want leven en dood zijn één  
Net zoals de rivier en de zee één zijn

- Kahlil Gibran -

---