



Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan goed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan...

Alice Verbeeck

Geboren te Kalmthout op 27 juli 1932
en zachtjes van ons heengegaan
in WZC OLV Antwerpen op 27 mei 2018.

Dit melden u met intens verdriet:

Christel De Kunst
Ulrike Kanse
Arnout Kanse
Evert Kanse

Werner De Kunst, Anneke Sleewaegen en dochtertje Lauren

*haar kinderen en
kleinkinderen*

André en Marie-Josée Verbeeck - Stuyts

haar broer en schoonzus

Jozef (†) Verbeeck en Marieke Tordeur

haar wijlen broer en schoonzus

Haar neven en nichten.

De families Verbeeck en De Kunst.

De crematie vindt vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **zaterdag 9 juni 2018 om 12 uur** in aula Aster
van het crematorium te Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst in de wachtkamer van aula Aster vanaf 11.45 uur.

De asurne zal door haar familie in bewaring worden genomen.

*Een bijzonder woord van dank aan het voltallige personeel
van WZC OLV Antwerpen voor hun warme en liefdevolle zorgen.*

U kan ook digitaal condoleren via www.verbistc.be